

‘Het is me gelukt om een balans te vinden *tussen prikkelend en romantisch*’

Wendy van Mourik (46), getrouwd en moeder van twee kinderen, stopte met haar baan in de financiële sector en begon een website over erotiek, sex en liefde: *De Paarse Keizerin*.

Door MAAIKE BEEKERS

Soms gebeurt het dat ik mensen tegenkom van vroeger, uit mijn tijd bij KPMG. ‘God, wat doe jij tegenwoordig?’ vragen ze dan en dan moet ik altijd een drempel over. *No guts, no glory*, zeg ik op zo’n moment tegen mezelf en dan vertel ik dat ik een site over sex en erotiek ben begonnen: de shock! Mensen weten vaak niet waar ze moeten kijken, maar zijn wel meteen geïnteresseerd. Voordat ik met *De Paarse Keizerin* begon, zat ik in de marketing. Mijn laatste baan was marketingmanager bij Interpolis. Ik nam ontslag toen we, vanwege het werk van mijn man, van Breda naar Utrecht verhuisden. Ik twijfelde geen seconde, de banen lagen toch voor het oprapen? Maar toen ik daar aan de slag wilde, brak de crisis uit en was de setting ineens heel anders.

Eigenlijk wilde ik al niet meer werken in de financiële sector, ik was er helemaal klaar mee: de reorganisaties, de politiek, de stress. Ik sprak met headhunters, maar naar een andere branche switchen was lastig. Als er een leuke vacature voorbijkwam, waren er altijd kandidaten met ervaring die beter aansloot. Ik besloot voor mezelf te beginnen. Dat had ik altijd al gewild, dit was mijn kans. Ik had eerder kleine handelijtjes gehad, met mijn zus rommelmarkten in Frankrijk afgegaan, antiekveilingen,



om de spullen hier te verkopen. Leuk, maar het zette geen zoden aan de dijk. Ik moest iets anders verzinnen.

Het gekke was: in mijn functie als marketingmanager was ik altijd degene met goede ideeën, maar nu ik iets voor mezelf moest bedenken, wist ik bij god niet waar ik het zoeken moest. Waar was behoefte aan? Wat verkocht nou een beetje? ‘Sex,’ zei mijn man gekscherend, ‘*Sex sells*’. Ik vond het een stom antwoord, platvloers, echt een mannenopmerking. Maar helemaal los liet het me niet.

Een mager zesje

Toen ik op vakantie in Frankrijk achteloos een oude *Libelle* doorbladerde, las ik een stuk van professor Harry van de Wiel, die onderzoek had gedaan naar het sexleven van mensen met langere relaties. Zijn conclusie: een goed sexleven is bepalend voor het slagen van je relatie. Hij had ontzettend veel enquêtes afgenomen en daaruit bleek dat de Nederlandse vrouw haar sexleven gemiddeld een zes gaf. Een mager zesje! Het lichtpuntje was dat de resultaten enorm uiteenliepen: er waren ook mensen die hun seksleven een tien gaven. Het verschil? Zij maakten van vrijen een feestje, staken er moeite en tijd in om het samen spannend en gevarieerd te houden. Ze praatten er samen over en

bleven dingen uitproberen. Mijn interesse was gewekt.

Ik deed onderzoek, keek op internet wat er op seksueel gebied was te vinden, en merkte dat je of bij droge, medische websites, of bij heel ranzige pornosites terecht kwam. Dat moest beter kunnen. Sex en erotiek horen toch bij liefde, verbondenheid, genieten van elkaar? Waarom zag ik dat nergens terug? Ineens had ik het op mijn netvlies: een leuke, stijlvolle website die prikkelde, inspireerde, verleidde, met deskundige informatie en mooie producten. Op een ochtend werd ik wakker en dacht: hij moet De Paarse Keizerin heten. Een vriendin van me, die kunstdocumentaires maakt, had me eerder verteld dat paars vroeger zo'n dure kleur was om te maken, waardoor het een exclusieve, koninklijke kleur was.

Diep ademen

Het avontuur begon. Ik sprak met seksuologen, bekkenbodemspecialisten, artsen, las het ene boek na het andere en begon met het schrijven van artikelen voor op de site. Ik ging op zoek naar spullen voor de webshop: vibrators, kunst, boeken, muziek, films, speeltjes. En sexy nachtkleding natuurlijk: ik sprong met twee vriendinnen in de auto naar Polen om mooie dingen in te kopen, we pasten elk negligeetje hoogstpersoonlijk, eerst nog wat schuchter, maar al snel met meer zelfvertrouwen en doelbewust: we waren op een missie!

Sowieso moest ik soms diep ademen. Toen ik mijn moeder over mijn plannen vertelde bijvoorbeeld, dat was best een raar moment. Aanvankelijk reageerde ze wat aarzelend, maar toen ik haar mijn concept liet zien, raakte ze al snel enthousiast, net als mijn vader. Uiteindelijk heeft mijn moeder zelfs promotie gedaan voor me.

Ik moet zeggen dat ik steeds makkelijker over mijn werk praat. Hoewel: toen ik een tijd geleden voor een vrouweneternetwerk voor zeventig vrouwen mijn verhaal moest doen, heb ik twee nachten niet geslapen. Je bereidt je toch voor op rare reacties, al valt dat in praktijk altijd mee. Ja, als er drank in de man is, op feestjes, roepen mensen wel: Hé Wendy, hoe is het met die sexsite van je? Ergens snap ik dat wel hoor, het is een prachtig onderwerp, maar het wordt vaak in een schimmige hoek geplaatst. Dat merkte ik toen ik wilde adverteren op Google en Facebook. Die houden alles tegen waar het woord sex in voorkomt. Staat er een partij wel open voor mij als adverteerder, dan beland ik tussen de hijgerige 06-dames.

Maar voldoening heb ik ook, omdat het me gelukt is om een balans te vinden tussen prikkelend en romantisch. Het moest wel een beetje opwindend zijn, ik wilde geen weefje trut-site. Maar afschrikken was ook weer niet de bedoeling. Aan opblaas-



Aan opblaaspoppen doe ik niet en te pornografische beelden vind ik ook te heftig'

poppen doe ik niet en te pornografische beelden vind ik ook te heftig. Wat heel goed loopt, zijn de erotische gedichtenbundels van Carlos Drummond de Andrade, de luxe vibrators en sinds *Fifty Shades of Grey* is de verkoop van de Ben Wa balletjes (die je kunt inbrengen in je vagina, red.) opvallend gestegen. Het is niet het beste boek denkbaar, al vond ik de erotische passages wel pikant, maar blij ben ik er wel mee. Al die vrouwen die het ineens lagen te lezen aan de rand van het zwembad: sex is daardoor veel bespreekbaarder geworden. Of ik alle producten die ik verkoop zelf gebruik? Welnee joh, een bakker eet toch ook niet alles wat er in de vitrine ligt? Mijn sexleven is wel verbeterd denk ik, omdat ik me bewuster ben geworden van het belang van sex voor je relatie.

Ik krijg vaak positieve reacties. Vrouwen die me bedanken voor de adviezen of het

mooie pakketje dat ze hebben ontvangen. De buitenverpakking is natuurlijk onopvallend, discreet, maar van binnen zijn de producten altijd mooi en stijlvol ingepakt. Het moet echt een cadeautje zijn. Wat ik misschien nog wel het leukst vind, is dat vriendinnen tegenwoordig eerder geneigd zijn allerlei ontboezemingen te doen. Laatst vertelde er een dat ze met tantra was begonnen en daar heel enthousiast over was. Zoiets zou ik vroeger denk ik niet zo snel gehoord hebben.

Nooit meer in de file

Voor mij dus geen collega's meer of een secretaresse die zegt hoe mijn agenda eruitziet. Ik haal alle energie uit mezelf, ik doe de inkoop, schrijf zelf teksten, doe pakjes op de post. Gelukkig valt het goed te combineren met een gezin. Ik werk vooral van achter de computer, hoef 's morgens niet de deur uit te racen om in de file te gaan staan. Onze kinderen van tien en elf weten wat ik doe, al vragen ze er nauwelijks naar.

Mijn man is trots en vindt het stoer dat ik heb doorgezet. Zelf vind ik het ook mooi dat ik een bedrijf heb neergezet, ik kan iedereen het ondernemerschap aanraden. Zo meteen ben je 55, 56, en wat dan? Dan zit je achter je bureau. Hoeveel reorganisaties moet je nog meemaken, hoeveel zinloze vergaderingen? Ik ben klein begonnen, maar langzaam begin ik mensen in te huren, voor het verzenden, het schrijven van teksten, de administratie. Dat kan, want financieel gaat het elke maand beter en dat in tijden van crisis! Ik zit qua inkomen nog niet op het niveau van vroeger, maar dat komt wel. Dat wil ik ook, ik vind het belangrijk mijn deel bij te dragen. Ik heb een serieus bedrijf, als ik een hobby wil, dan ga ik wel yoga doen. ■

depaarsekeizerin.nl